



Sandvikens Demensförening

## *ALZHEIMERDAGEN den 21 september*

*i Sandviken uppmärksammades med att veckan innan hade vi en utställning på Biblioteket i Sandviken då vi presenterade oss och vår verksamhet. Varje dag fanns någon eller ett par från Demensföreningen och informerade om föreningens verksamhet.*

*Den 21 september var 68 personer samlade på Dalbackens anhörig- och äldrecenter för att få lyssna till Jenny Eriksson, en ung 19-åring, som när hon var 10 år fick se sin far som 46-åring drabbas av Alzheimers sjukdom.*



**I ord och dikt berättade hon hur det var att växa upp med en far som drabbades av Alzheimer när hon fortfarande var barn. Hon delgav oss alla sin sorg och rädsla när hennes mamma berättade för henne och hennes lillebror att pappa hade fått Alzheimers sjukdom. Det var med tårar i de flesta åhörarnas ögon som vi lyssnade till den oro, ångest, men också ilska hon kände när hon inte längre kunde ta hem sina kompisar för att pappa var sjuk. Hon var också ledsen för att pappa inte kunde vara med på skolavslutningar och när hon tänkte framåt på sin studentexamen eller om hon skulle gifta sig, skulle hennes pappa inte kunna vara med. Jenny hade under den här tiden börjat skriva dikter för att arbeta med sina känslor inför sin pappas sjukdom och har nu gett ut två böcker med sina dikter och också foton, som hon tagit själv. Hennes far avled sex år efter det att han blivit sjuk.**

**Efter Jennys framträdande, som verkligen inte lämnade någon oberörd bjöd Sandvikens Demensförening på kaffe och smörgås och Jenny läste några dikter, som hon skrivit. Många köpte också böcker av Jenny där varje bok ger tio kronor till Demensförbundet för forskning kring denna svåra sjukdom.**

**Till sist presenterades verksamheten på Dalbacken av de ansvariga och många av de närvarande tog tillfället i akt att ställa frågor till dem, som arbetar där.**



**Studieförbundet  
Vuxenskolan**